

Preek 25-2-18

1. Kent u het volgende mopje? Jaap en Dirk zijn met vakantie in Oostenrijk en op een wandeling in de bergen worden ze begroet met de woorden: Gruess Gott! Waarop Jaap tegen Dirk zegt: Ik wist niet dat we zo hoog waren...

Het is natuurlijk een flauw grapje, maar ik vind dat dit grapje mooi past bij de teksten van vandaag: ook daar is een verband tussen de bergen en God.

Die veronderstelling is al heel oud, honderden jaren, een paar duizend jaar zelfs. In verschillende religies zijn de bergen de plek van communicatie tussen de mens en het goddelijke.

2. Kijk maar naar de eerste lezing van vanmorgen. Elia is helemaal klaar met zijn rol als profeet van God. Elia ziet het niet meer zitten, hij wordt bedreigd, en hij is moe. Hij heeft het helemaal gehad. Elia beleeft geen topervaring, hij zit eerder vast in diepte van ellende. In die toestand komt Elia bij de berg aan en overnacht daar in een grot. Elia zit aan de grond en er is geen sprake van dat hij al omhoog klautert,

Het is de volgende dat God Elia uitnodigt om de berg op te komen en de Eeuwige te ontmoeten. Op de berg gaat de natuur tekeer: er zijn orkaanachtige windvlagen, er volgt een aardbeving, er volgt vuur...maar de Eeuwige bevindt zich niet in al die kracht en dat geweld.

En dan, als dan een zachte bries volgt, dan weet Elia, dat de Eeuwige daar is.

In die zachte bries, komt Elia tot zich zelf en bij de Eeuwige.

Volgens mij horen die 2 bij elkaar: kun je tot je zelf komen zonder dat God aanwezig is? kun je tot God komen zonder tot je zelf te komen?

Elia benoemt zijn ellendige situatie en misschien lucht dat al op! En tegelijkertijd gebeurt er ook iets anders. Op de een of andere manier krijgt Elia ook de inspiratie, de kracht en de moed om verder te gaan.

3. Ook in de lezing uit Marcus is er sprake van een ontmoeting op een hoge berg. Daar op die berg is er een ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia.

Deze ontmoeting heeft veel te maken met de bijbelse symboliek van Mozes en Elia:

Allereerst staan Mozes en Elia voor de Thorah en de profeten. En door de ontmoeting met Jezus wil Marcus laten zien dat Jezus helemaal in lijn met de thorah en de profeten gezien moet worden.

Ten tweede is Mozes het grote voorbeeld voor de messias en wordt er geloofd dat Elia vlak voor het einde van de wereld terugkomt op aarde. Dus door de ontmoeting van Mozes, Elia en Jezus, verkondigt Marcus dat Jezus de verwachte Messias is!

Door dit verhaal zo te schrijven is Marcus echt met theologie bezig. Dit is de achtergrond van het verhaal.

Maar we duiken nu weer even in de inhoud van het verhaal. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee de berg op. En dat is niet voor niks. Het zijn telkens deze drie leerlingen die getuige zijn van belangrijke momenten: ze zijn er bij als het dochttertje van Jairo wordt opgewekt, en ze gaan in Getsemané het verste mee met Jezus wanneer deze wil bidden.

Ze zijn er bij, ze maken een top-ervaring mee, een topervaring die eigenlijk niet in woorden te vertellen is... Voor hun ogen verandert Jezus van gedaante. Jezus krijgt een hemelse glans.

En Marcus vertelt dat heel eenvoudig, door te zeggen dat niemand op aarde de kleren van Jezus zo wit had kunnen wassen. Daarmee geeft hij aan het hier geen aardse realiteit meer te zien is,

maar een hemels gebeuren.

Petrus, Jacobus en Johannes zijn getuige van dat hemelse gebeuren. Het is voor hun heel even de hemelse heerlijkheid op aarde! Het is nogmaals een topervaring!

Heeft u wel eens een topervaring meegemaakt? Van wat voor aard dan ook? Het is volgens mij heel normaal dat je zo'n moment zo lang mogelijk wil vasthouden. Je wilt niet dat er een einde aan komt. Het moet zo lang mogelijk duren!

Om die reden stelt Petrus ook aan Jezus voor om 3 tenten op te zetten: op deze manier kunnen Mozes, Elia en Jezus even rusten: wanneer de zon te sterk is of wanneer ze moe zijn... Tot zover de ontmoeting van Jezus, Mozes & Elia.

Maar er is nog meer, het toppunt moet nog komen. Wanneer er een schaduw van een wolk over hen valt, - weet u het nog: de wolk als teken van de aanwezigheid van God? - horen de 3 leerlingen een stem uit de wolken die zegt: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem.

Daarna keken de leerlingen om zich heen. Maar ze zagen niemand anders meer dan zij zelf en Jezus.

Topervaringen duren niet eindeloos. Je stijgt even boven je zelf uit, maar daarna kom je weer met beide benen op de grond en ga je weer verder!

Alsof er niets veranderd is? Nee dat hoeft zeker niet. De ervaring heeft je sterker gemaakt, heeft je geïnspireerd;

Je kan er weer tegen aan. En om in termen van geloof te spreken: Je geloof is gevoed en heeft meer diepte en inhoud gekregen. Je bent er klaar voor om de wereld weer in te gaan. Je hebt God lief, en je naaste als jezelf. En zo kun je je beste beentje voorzetten.

4. De tekst uit koningen heeft het over dieptepunten in het leven. De tekst uit Marcus heeft het over topervaringen in het leven. Bestaat ons leven niet uit dieptepunten en topervaringen, topervaringen en dieptepunten, en de weg die daar tussen zit? Wie heeft er niet met verdriet en verlies te maken gehad, Wie heeft er niet bijzondere en mooie ervaringen gehad?

Volgens mij is het geloof van belang in beide situaties. Als je een dieptepunt beleeft, mag je geloven dat je daar weer boven uit kan komen, dat je niet helemaal alleen bent, Hoe moeilijk dat soms ook is!

Je mag je verhaal doen in jezelf, voor God en tegen mensen. Er wordt naar je geluisterd met aandacht en respect. Je mag zijn wie je bent. En dat is het begin van de weg omhoog.

Soms wordt je gedragen. Totdat je zelf weer in staat bent om op eigen benen te staan.

Soms draag je anderen, Ook als je nog bezig bent met de weg omhoog.

Want jouw wil om vol te houden en te herstellen, biedt ook anderen inspiratie!

En hoe zit het met topervaringen? In het geloof of in het leven? Mag je daar niet van genieten?

Jazeker wel, geniet daarvan! Maar probeer er niet te lang aan vast te houden. Probeer niet te lang in die bubbel te lijven zitten. Want dan wordt het krampachtig, richt je je teveel op jezelf.

Geniet er dus van, wees er blij mee. Neem die positieve energie mee je leven in. Laat het je dag inspireren. Neem anderen in jouw positiviteit mee. Op die manier kun je het leven van anderen lichter maken. Je zorgt voor afleiding. Je maakt de last van de ander wat minder zwaar. En bent de ander tot zegen.

Amen.

De heer Kees Verduijn