

Bidden veronderstelt een verbinding met iets buiten jezelf / God

Als God niet bestaat ligt hier een probleem / niets meer te bidden.

..

Want het woord bidden betekent: in contact treden met, het woord richten tot.., en: hopen op een reactie.

Waar ik graag heen wil, is in de richting van een God die niet terugpraat, en overeind houden, dat bidden desondanks heel zinvol kan zijn.

..

Dan ligt het probleem niet bij **God**/geadresseerde, maar bij **ons**/afzenders.

Bidden is om te beginnen iets menselijks.

Als bidden niet persé staat of valt met een reactie van Godswege, dan is de volgende vraag:

..

¿ als die ander niet of nooit reageert, IS die ander er dan wel?

..

En.., of.., maakt dat verschil?

..

Als je ergens mee zit, waar heb je dan méér behoefte aan..?.., antwoord..?.., of luisterend oor ?? (biecht)

Jan van Kilsdonk: afwezigheid van de ander maakt het bidden pas mogelijk, *want juist daardoor kan men de eigen ziel ontbloten.., zich blootgeven aan de ander, die ziet noch hoort, maar wiens luisteren in het bidden is gegeven...*

Bidden zonder gesprekspartner dus.

Hoe?

“Tegen het verkeer in”: ons alledaagse leven bestaat vooral uit bezig zijn.., iets **doen**.., ergens voor.., iets willen bereiken.. en bij bidden gaat het juist om **niet** iets doen.., niet iets willen bereiken, maar je **laten** bereiken/raken..

<>

Bidden niet als **activiteit**, maar als **innerlijke houding**..,

..

niet om contact leggen, maar om ruimte bieden aan wat zich aandient.

..

En dan is bidden niet meer **spreken**, maar **aanspreekbaar** zijn..

..

dan heb je niet iets mede te delen, maar probeer je ergens deel aan te krijgen.

..

niet zoeken om gehoor te **vinden**, maar om gehoor te **geven**..

..

om horen wat er in jezelf spreekt, of aan het woord wil komen..

<Niet erg **passief**?

Misschien moet je juist **actief** zijn om **passief** te kunnen zijn..,

..

Vgl. hoe moeilijk het soms is om **niet** iets te **doen**.., om **niets** te doen...

..

om (innerlijk) zó stil te worden dat je dingen hoort die je anders niet hoort.

..

of om jezelf te horen..

Anders gezegd: De ruimte waar je in contact kunt komen met wat er a.h.w. achter/onder je alledaagse leven zit, die betreed je zelf (actief).

Heeft bidden zin..?.., haalt het iets uit..?

Bijv: **voorbede**, bidden-voor-anderen.

Worden onze gebeden verhoord?

Antwoord is niet: "ja" of "nee", maar allebei:

..

zonder de hoop op verhooring valt er niet te bidden..:

..

je moet wel geloven dat het gebed verhoord wordt om te accepteren dat dat niet gebeurt.

..

Vgl. kerkdiensten-na-rampen:

er biddend in berusten dat er geen verklaring is voor wat er gebeurde.

Vg. **bijbel** - Ps.69. (of 13, 22 of 42)

begin: geladen, boos, verdrietig, protesterend, vloekend.

Niet 'flink', maar alles - woede/haat/angst komt naar buiten.

En misschien is dat wel voorwaarde om iets te laten gebeuren, want er **gebeurt** iets - er GEBEURT iets met de bidder wat kennelijk alleen maar BIDDEND kan gebeuren...

Voorbede / Bidden om genezing

A geneest. B sterft. Durf je dan te zeggen dat God A genezen heeft?

God **geneest** niet, d.w.z: heft de natuurwetten niet op.

..

Dat is geen tekortschietende of falende almacht, beter: natuurwetten, dat **is** God.

-

opvatting met oude papieren:

"primitieven" baden iedere ochtend voor de opkomst van de zon.

..

¿ Om de natuurwet te beïnvloeden?

Niet achterlijk, wisten heus wel dat de zon elke dag weer opgaat.

..

Vanzelf? Nee, als **geschenk!**

..

Bidden om de zon te laten opgaan is niet zo zinnig.

Bidden dat wij de zon, of de nieuwe dag, goed zullen ontvangen, is HEEL zinnig.

Dat NIET doen, dat is misschien wel onzinnig.

God zet de zon niet stil, grijpt niet in in de natuur of bij ziekte.

Als God inderdaad de natuur **is**, dan is daar niet tegenaan te bidden.

..

Als bidden-om-genezing beperkt blijft tot een verzoek om in te grijpen in het ziekteproces, dan blijft de zieke ziek.

Maar,

als dat bidden uitloopt op de vraag om er op een andere wijze te mogen zijn.., dan kan de betekenis van de ziekte veranderen..,

..

Ook dan geneest de zieke niet, maar de zieke wordt wel BETER.., anders..

..

Verhoring is dan zoiets als de kracht krijgen om zonder cynisme aan te kunnen dat jou NIET wordt gegeven waar je om gevraagd hebt.

Voor voorbede geldt eigenlijk hetzelfde, in die zin dat een verzoek niet genoeg is..,

..

dat "inbegrepen" is, dat wij zelf de consequenties van onze woorden nemen.

=

risico willen nemen om zelf ingeschakeld te worden bij verhoring.

..

Als iemand ongeneeslijk ziek is,

dan kun je bidden dat die mens de kracht mag krijgen.....,

..

en dat er mensen om hem/haar heen mogen zijn die trouw en nabij kunnen zijn.., dat hun onmacht mag worden omgebogen naar iets van draagkracht.

..

Als je van harte zó bidt, dan zul je zelf die zieke ook nabij willen zijn.

..

M.a.w: jouw voorbede blijft niet zonder gevolgen, haalt dus iets uit.

En als bidden iets uithaalt, dan is het gebed verhoord.
