

Inleiding Preek “Zondvloed nu” 18 februari 2018

Vandaag zijn de lezingen genomen uit het oecumenisch leesrooster: over de regenboog na de zondvloed en de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd . Veertig dagen om ons leven te herijken, om de verbinding te vernieuwen met God, onze medemensen en de schepping. Tevens vieren we met elkaar het avondmaal.

Gemeente van mensen van de Weg,

De lezingen van vanochtend over de zondvloed en de verzoeking van Jezus in de woestijn lijken op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar te maken *te* hebben en ook niet met de eerste zondag van de veertig dagen tijd. Toch worden ze op deze eerste zondag van de veertigdagentijd traditioneel gelezen en ik vroeg me af waarom, wat is het verband?

Vanochtend zullen we met elkaar op pad gaan om de verbanden te ontdekken en te zien wat deze teksten ons vandaag te zeggen hebben.

Maar laten we beginnen met te zien wat een verzoeking nu is. Jezus wordt immers verzocht door satan in de woestijn. *Verzoeking* Mijn kinderen bijvoorbeeld zegt dat woord helemaal niets.

Een verzoeking is een bijna onweerstaanbare drang om iets te doen wat niet passend, of verkeerd is. En het is vaak een andere persoon, of een kwade macht, die ons daartoe probeert te verleiden.

Wilt u de hele overdenking lezen?

U kunt die aanvragen bij: m.wassenaar58@gmail.com