

Niet van brood alleen

Het jaar is alweer een paar weken oud en de eerste voorzichtige voorbodes van de lente laten zich al zien, sneeuwkllokjes, krokusjes (mijn kinderen noemen ze krokeltjes), alweer een beetje langer licht. Maar het is nog volop winter en de voorspelling is dat we nog een kouperiode krijgen. En nu zijn we alweer genodigd voor een bruiloft.

“En ten derden dage geschiedde er een bruiloft te Kana”  
Een joodse bruiloft. En ook Jezus is van de partij.

Mooi om in deze maand, die nog zo kil, koud, aards kan zijn, aarde-donker nog, dit verhaal te horen, over geloof, hoop en liefde. Over toekomst. Over die andere kant, over wat echt ‘leven’ is.

In verhalen als deze staat vaak geen woord teveel. Zorgvuldig lezen is geboden. Dan is het eigenlijk jammer om ‘op de derde dag’, te vertalen met ‘na twee dagen’, hoewel we op dezelfde dag uitkomen.

Ten derden dage

Wanneer je die woorden in de bijbel tegenkomt, wordt er bedoeld dat er iets van godswege gaat geschieden, en het verhaal gaat altijd over dood en leven. Ten derde dage keert alles ten goede. Het is de dag van de Eeuwige. Zo ook deze dag.

Filmpje getoond tijdens de dienst:

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=mm#inbox/161992cf4a28f626?projector=1>

Op verzoek kunt u de hele overdenking krijgen.

Mail naar: [nicoline@swen.nu](mailto:nicoline@swen.nu)