

Lieve mensen, gemeenschap rond Jezus Christus,

U bent een talent, u ook, jij ook en jij... Zullen we daar maar eens vanuit gaan. Even een vrije vertaling van het begrip "talent" uit deze gelijkenis. Dan vermijden we de irritante jaloers makende ongelijke verdeling: waarom krijgt die er 5 en die 2 en die maar 1. Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld maar dat wisten we al.

U bent een talent, niet misschien, ooit ,vroeger of straks. U bent het, vandaag en uw naaste ook, bekijk het talent dat naast u zit en achter en voor u. De Heer heeft je getalenteerd.

De Heer draagt z'n hele hebben en houden zijn alles, over.

Hij gaat weg, hij is afwezig. Beide begrippen zitten in het Griekse woord dat hier staat en dat betekent in ieder geval wij moeten en kunnen het rooien zonder Hem.

**De tijd staat niet stil.** Talent leeft, groeit. We gaan naar de letter van dit loodzware en net zo vederlichte verhaal. De talenten die de Heer uitdeelt zijn geldeenheden uit de dagen van Jezus en wonderlijk genoeg heeft het woord talent inmiddels bij ons, de betekenis van sterke kanten/capaciteiten / goed zijn in iets, gekregen.

De eerste bofkont gaat ogenblikkelijk aan de gang en wint er 5 talenten bij. Ook de tweede dienaar met de 2 talenten laat er geen gras over groeien. Hij komt uit op 4 talenten.

**De tijd staat niet stil.** De groei van "het hebben en houden van de Heer", zeg: het Koninkrijk van God"was zichtbaar en zelfs meetbaar.

Het derde talent vertrouwde de Heer absoluut niet en zichzelf evenmin. Hij liep weg, ver weg, groef diep, heel diep en begroef grommend het ene talent, zichzelf. En zijn tijd stond stil. Toen de Heer terug kwam en bij hem kwam, kwam hij met een verdediging voordat hem iets gevraagd werd....

"Ja, sorry hoor" U bent hard, onredelijk en onmogelijk. Hij geeft de Heer het talent onaangeroerd terug... met de onuitgesproken boodschap: doe het zelf maar !

Een gelijkenis is altijd een vraag voor hier en nu! Alles in deze gelijkenis draait om vertrouwen. Hoe vertrouwen wij de Heer? Vinden we ergens ook dat de Heer ons overvraagt en of onderschat? Vraagt de Bijbel, de dromen van profeten, de bergrede van Jezus, de visoenen van Johannes niet het onmogelijke van ons, hoe verdrietig ook, zijn wij niet gelovig burnout en begraven in angst en verwijt ons talent? We hebben 1 talent ontvangen. Eén talent is geen talent? (als in het oude paasrijmpje: Eén ei is geen ei...)

Nee, we hebben een pakket talenten gekregen die aansluiten bij onze mogelijkheden. Die ongelijkheid biedt juist gelijkheid van kansen. Die ene had zeker wel iets kunnen doen, ironisch genoeg heeft de Heer het over het naar de bank brengen van de letterlijke talenten toen er nog rente was... Doe iets. De slaaf wordt ook slecht en lui genoemd. Zelfs wat hij eenvoudig kon doen, heeft hij niet gedaan. Ten diepste, omdat hij niet geloofde dat de talenten, het hebben en houden van de Heer, pas werken in en door mensenhanden.

Wereld-en kerkgeschiedenis, onze familie- en persoonlijke geschiedenis verbeelden de gelijkenis van de talenten. Bestemd voor de vreugde van de Heer, hoe trouw, verantwoordelijk zijn we geweest en zijn we nu?

De profeet Jesaja spreekt het volk Israël aan. Hij zegt :je kunt de Heer geen onduidelijkheid verwijten en ook niet dat Hij spreekt buiten jullie levenssfeer. Op jullie weg, heeft Hij de weg gewezen..., staat er letterlijk. Maar jullie hebben er niets mee gedaan en zijn stil blijven staan. Ballingschap betekent in ieder geval ver van huis zijn en pas als mensen durven uittrekken, stroomt het leven, wordt de woestijn een tuin van vrede en recht.

De gelijkenis van de talenten staat in een serie van drie laatste klemmende woorden van Jezus in de vorm van gelijkenissen. Vlak voor zijn overlevering en dood. Het komt er op aan, het is menens. Als u bent blijven haken bij: de buitenste duisternis? De hele gelijkenis is een oproep, gave en opgave van de Heer van harte aan te nemen! Jezus zelf heeft die buitenste duisternis voor zijn rekening genomen!

Laat het absoluut geen : "Had ik maar, als ik maar, spijt, spijt , spijt .... tandengeknars", worden.

Met goede bedoelingen komen we er ECHT niet. Dat betekenen de schurende woorden," ook wat

hij heeft zal hem ontnomen worden”. “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”. Vroeger hing bij ons in de woonkamer een ingelijst borduurwerk aan de muur met deze tekst. Mijn oudste zusje had dit geborduurd . Ik zat er altijd naar te kijken . Onbegrijpelijk vond ik het....Zo'n precies langdurig handwerk en dan met zo'n tekst? Inmiddels begrijp ik de uitspraak heel veel beter, mooie woorden, loze beloften , goede voornemens? We kopen er niets voor.

U bent een talent. Ja, ja, niet ja maar... Leef u uit, met de onvoorstelbaar hoopvolle uitbundigheid van de Heer. Niet voor niets maar voor een wereld die nieuw wordt onder Zijn handen samen met die handen van u. amen

Ds. Jacomette de Blois, 19 november 2017